

Het weekend van...

In deze rubriek vertelt een bekende Rotterdammer aan **Brenda Stoter** wat hij of zij het liefste doet in het weekend.



Ralph Moelker

⏴ **Vrijdag 22.00 uur**

Hard werken

„Momenteel zet ik veel permanente make-up en stoppeltattoos op het hoofd, een echte hit! We werken veel uren per week voor de grote Leider Bob, haha. Mijn hele schoonfamilie werkt hier zowat, net één grote Kelly Family. Tattoo Bob is een echt familiebedrijf. Mijn vader is 50 jaar geleden met niks begonnen. Op school mocht ik niet vertellen dat hij tatoeëerder was, dat vonden mensen een asociaal beroep. Andere tijden. Om 22.00 uur ben ik klaar met werken. Hierna ga ik misschien naar de bios of wat drinken bij Café De Ouwehoer. Ik hou van waargebeurde films zoals *American Sniper*. Maar ook van *Star Wars*!”

Café De Ouwehoer is gevestigd aan de Delistraat 36C in Rotterdam.



⏴ **Zondag 19.00 uur**

Carpaccio

„Op zondagmiddag rijd ik in mijn Amerikaanse auto rond of ik poets de Mustang. In de avond gaan we met de familie uit eten. Vaak gaan we naar De Herberg aan de Overschiese Kleiweg. Dat is een bistro waar ze vooral Franse gerechten hebben. Er komen veel Rotterdammers. Ik ben een echte carpacciokenner, maar wil mijn carpaccio wel zonder kaas. Ook houd ik van tournedos en schnitzels.”

Het huiskamerrestaurant van Paul Engels houdt elke laatste woensdag- en donderdagavond van de maand een verrassingsavond. Dan staat De Herberg in het teken van een bepaald land.

Kent u van Ralph Moelker (38) is de zoon van Bob Moelker en werkzaam bij Tattoo Bob. Het familiebedrijf bestaat al sinds 1968 en is gevestigd op Katendrecht. Tattoo Bob behoort tot een van de eerste tatoeërders van Nederland. **Woont** in Rotterdam **Hobby's** boksen, auto's, Elvis en Tom Jones. **Lievingseten** carpaccio, tournedos en schnitzels. **Mooiste aan Rotterdam** De wijk Katendrecht en de geschiedenis ervan. **Zou graag nog eens** een wereldreis maken, maar dan zonder te hoeven vliegen en zonder te lang van huis te zijn. **Levensmotto** 'Wie goed doet goed ontmoet.'

‘Genoeg te eten nu de Kaap is opgeknappt’



FOTO XXX

⏴ **Zaterdag 17.00 uur**

Patat van Bob

„Bob komt niet meer zo vaak op de zaak, maar op zaterdag wel met mijn moeder om patat en schnitzels te bakken. Wij werken, hij bakt en danst een rondje door de zaak. Doordeweeks halen we wat of kookt mijn zus. Er zit genoeg in de buurt sinds het opgeknappt is. In de jaren 90 was de boel dichtgetimmerd, vonden er veel inbraken plaats en hingen er straatjongeren rond. Dat is nu anders. Wij hebben altijd klanten gehad, maar het is positief om ze nu te kunnen wijzen waar ze kunnen eten. Klanten komen uit het hele land: van Friesland tot Limburg.”

Tattoo Bob behoort tot een van de eerste tatoeërders van Nederland. In de loop der jaren heeft Bob zijn kinderen en schoondochters het vak geleerd.

‘Bob komt op zaterdag patat en schnitzels bakken’



⏴ **Zaterdag 22.00 uur**

Zingen met de hele familie

„Op zaterdagavond ga ik vaak langs bij mijn vader en moeder. Dan zetten we de karaoke aan. De rest van de familie komt ook. De hele familie zingt mee op nummers van onder anderen Elvis en Tom Jones. Gezellig met een wijntje erbij. We zijn net Chinezen, die houden ook van karaoke.”

In Azië is het zingen in karaokebars razendpopulair. Geïnspireerd door de Nederlandse bierfiets heeft een ondernemer in Indonesië de karaoke-riksja bedacht. De riksja's zijn uitgerust met een geluidsinstallatie en een scherm voor songteksten en video's.



⏴ **Zondag 13.00 uur**

Info verzamelen

„Namens Tattoo Bob zit ik bij een Europese commissie die werkt aan algemene hygiënerichtlijnen voor het zetten van tattoos, zodat we deze binnen de EU overal kunnen hanteren. Er zijn nu zo veel thuis- en gasttatoeërders. Dan weet je dus niet zeker of het wel hygiënisch is om een tattoo te zetten in een shop in een ander land. Ik moet hiervoor ook weleens naar Parijs of Brussel. In het weekend werk ik wat dingen uit.”